

www.joyofatoy.nl

Voor de aidswezen van Zambia



Special

Mensen, die mij nog niet zo goed kennen, vragen mij vaak waarom ik de keuze gemaakt heb om naar Afrika te gaan. In deze speciale nieuwsbrief volgt het antwoord.



De keuze:

Het gaat in dit leven om de keuzes die je maakt. Toen ik nog kind was, dacht ik dat de wereld goed was. Maar In 1978, toen ik 21 jaar was, zag ik dit soort foto's:



Inhoud:

De keuze

1

Direct daarna ben ik naar Afrika vertrokken. Het jaar daarop ben ik getrouwd met Nkole Kalwala en dus ook met Afrika. Een paar jaar later heeft haar vader op zijn sterfbed mij de zorg over zijn dorp toevertrouwd. In mijn Afrikaanse dorp heb ik geleerd om samen te leven. Samen met mensen die arm zijn, maar zuiver. Samen met kinderen die altijd blijven lachen. En ik zorg voor die kinderen. Dat is mijn keuze.





Het gaat in dit leven om de keuzes die je maakt. Er zijn beelden die je blijven achtervolgen: dit is een foto uit Sudan, in 1994 gemaakt door Kevin Carter.



Hij heeft er de Pulitzer prijs voor gekregen. Een baby op weg naar een voedselkamp. Die baby is daar nooit angekommen. Hij heeft die baby achtergelaten. Zes weken later heeft Kevin Carter zelfmoord gepleegd. Want het gaat in dit leven om de keuzes die je maakt.



Dit zijn de kinderen uit mijn dorp. Ik kijk vaak naar die kinderen, kleuters eigenlijk nog. Hun stemmen hoor ik altijd binnen in mijn hart. Ik wil deze kinderen niet achterlaten. Het zijn weeskinderen. Hun ouders overlijden met een verstikkende regelmaat. Aan aids. Een aantal van deze kinderen is ook besmet. Maar zijn ze daarom minder? Hebben zij daarom geen recht op liefde?



's Nachts in mijn dromen zie ik ze allemaal. Dan zijn ze opeens weer zo dichtbij. Die gezichten, die ogen, die hoop, die kracht. Als je droomt dan past de hele aardbol in je hoofd. En je zou zo graag willen dat het een perfecte wereld was. Dat het één wereld was, die we met zijn allen kunnen delen. Dat iedereen zich verbonden voelde met ieder ander.

En het kan. Dat is het mooie van het leven. Iedereen heeft een keuze. Je kunt net doen alsof er niets aan de hand is. Doen alsof je niet weet dat er miljoenen kinderen in Afrika sterven. Maar je kunt je het lot van die kinderen ook aantrekken. Samen kunnen wij die keuze maken. Samen kunnen wij ons verbonden voelen. Samen kunnen wij deze wereld delen.



Want grenzen zijn door mensen verzonnen. Er is helemaal geen derde wereld. We leven allemaal samen op een en dezelfde wereld. Daarom is het onverdraaglijk dat er zoveel onschuldige Afrikaanse kinderen geen enkele kans hebben op een menswaardig bestaan. Er zijn nu meer dan een miljoen aids wezen in Zambia. Wat ons te doen staat, is om die onrechtvaardige wereld te veranderen. Want je kunt de wereld pas begrijpen als je hem verandert.

Samen met vrienden hebben wij Joy of a Toy opgericht om de allerarmsten op het platteland van Zambia te ondersteunen. Wij hebben de moeders die aan aids overlijden beloofd om voor hun kinderen te zorgen.





Boomstede 465
3608 BH Maarssen
of
Nachttegaallaan 26
3181 SL Rozenburg
tel:
0181 219455
e-mail:
kooten.van.a@hsleiden.nl
of
gerlimpens@wanadoo.nl
website
www.joyofatoy.nl



**VOOR DE AIDSWEZEN
VAN ZAMBIA**

Wij vragen jullie om ook je hart te openen. Er is nog zoveel te doen. Een keuken, een slaapzaal, voorzieningen voor water, schoolspullen. En ook zoeken we altijd naar mensen die kinderen willen sponsoren. Het is een keuze: voor 10 euro kan je in de disco twee breezers kopen. Maar een Afrikaans weeskind kan er een maand lang van eten.



Zoals zoveel kinderen in mijn dorp is Lammy Mwansa ziek. Maar hij droomt nog steeds van het leven. Feilloos herkennen zijn ogen mij. Even, een eeuwigheid lang voel ik de hoop. Er is niets dat ik wil bezitten. Alles wat ik nu nog wil, is het zorgen voor Lammy. Hij heeft zijn ouders verloren, maar hij geeft het niet op. Omdat hij weet dat er ook mensen zijn die hun ogen niet gesloten houden. Iedereen kan het zien en iedereen heeft de keuze: Hou je je ogen gesloten of open je je hart.

Er zijn beelden die je blijven achtervolgen: langs de kant van de eindeloze weg lopen Zambiaanse kinderen, kleuters eigenlijk nog, met baby's op hun rug. Vijf, zes jaar zijn ze en ze moeten nu al voor hun broertjes en zusjes zorgen. Geen vader, geen moeder. Alleen op weg. Altijd op weg. Maar waar naar toe?



Gironr. 2266520
Joy of a Toy
Boomstede 465
3608 BH Maarssen

Laten wij er samen voor zorgen dat die weg naar liefde leidt.