

www.joyofatoy.nl

Voor de aidswezen van Zambia



In memoriam Oma Roelevink



Inhoud:

In memoriam	
Oma Roelevink	1
Opknopbeurt	2
Wereldwisk. Fonds	2
Studenten helpen	3
Prachtige acties	3
Groeiende scholen	4
Oproep	4



Op 2 oktober is Oma Roelevink, onze beschermvrouw en erelid, in het ziekenhuis overleden. We zijn bovenal ontzettend dankbaar voor alles wat zij voor de mensen in Kalwala heeft gedaan. Zij was onze grootste sponsor omdat zij het grootste hart had van allemaal. Ze heeft het ziekenhuis en de lagere school aan de mensen van het dorp geschonken. En die zullen haar daarvoor eeuwig dankbaar zijn. Alles blijft voorbijgaan. Maar wat blijft is de herinnering aan "mama Roelivink", onze moeder, onze sponsor, onze held, en onze vriendin.

Over tientallen jaren zal een Zambiaans kind in Kalwala wijzen naar de plaats op de muur van het ziekenhuis waar de naam Roelevink staat. En dan zal haar grootmoeder vertellen van de legendarische oma uit Nederland. En zij zal haar kleinkind toespreken: het gaat niet om wat je hebt; het gaat om de keuzes die je maakt. Open je hart voor de ander, want je bent, omdat wij samen zijn.

Oma, we zijn voor altijd samen.





Opknopbeurt van het weeshuis!

Het weeshuis is sinds 2003 zo intensief gebruikt dat het een goede opknopbeurt kon gebruiken. Deuren en ramen zijn onlangs gerepareerd. Er zijn in de woonkamer en in de keuken tegels gelegd zodat het gemakkelijker schoon te houden is. En ook is er vanwege veiligheidsredenen een muur om het weeshuis gebouwd zodat er beter gecontroleerd kan worden wie er op bezoek komt. Op die manier wordt ook duidelijk wat weeshuisterrein is en wat schoolgebied is zodat daar in de toekomst geen onduidelijkheid over kan ontstaan. De weeskinderen hebben zo hun eigen plek.



Wereldwiskunde Fonds helpt met boeken

In geheel Zambia is er een groot tekort aan leerboeken. Vaak zijn er voor de veertig studenten in een klas maar twee of drie boeken beschikbaar. Het Wereldwiskunde Fonds heeft er voor gezorgd dat de Kalwala Secondary School nu genoeg wiskundeboeken heeft om goed onderwijs te verzorgen. Zodat de studenten een eerlijke kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Onze oprechte dank gaat uit naar het WwF voor dit prachtige gebaar van verbondenheid.





Studenten helpen weer volop mee

Ook dit jaar zijn er weer vijf studenten uit Nederland en België in Kalwala's Village neergestreken. Ze hebben een speeltuin voor de schoolkinderen aangelegd. Ze zijn een bomenplantage begonnen en hebben geld bijeengebracht om het watersysteem uit te breiden. De samenwerking met het lokale comité is heel goed verlopen. De mensen uit Kalwala zijn hen dankbaar en de studenten zijn een geweldige ervaring rijker.



Prachtige acties

De afgelopen maanden zijn er weer verschillende acties geweest om geld in te zamelen. Op de begrafenis van Oma Roelevink is er door de aanwezigen geld gedoneerd. Ook ter ere van André Zegers' 60^e verjaardag zijn er vele giften binnengekomen omdat hij daartoe had opgeroepen. Hetzelfde geldt voor het gouden huwelijksjubileum van Huub Delahaye en zijn vrouw. Huub heeft in 2002 de Vastenactie Schiedam georganiseerd die ook onze stichting als begunstigde had. Doreen van Nieuwenhoven ondersteunt de studie van onze weeskinderen met haar stichting De Hertoghin. In november nam zij afscheid van haar hogeschool en ook zij had gevraagd om Joy of a Toy te ondersteunen. Daar werd op grote schaal gehoor aan gegeven. Tot slot bedanken we tandarts Salm voor zijn bijdrage van tandverzorgingsmiddelen. Al deze acties hebben een mooie opbrengst opgeleverd zodat wij de weeskinderen kunnen blijven ondersteunen, dank daarvoor!



Boomstede 465
3608 BH Maarssen
of
Nachtegaallaan 26
3181 SL Rozenburg
tel:
0181 219455
e-mail:
kootenvana@gmail.com
of
ger.limpens@gmail.com
website
www.joyofatoy.nl



<https://www.facebook.com/www.JoyofatoyFCB.nl>



**VOOR DE AIDSWEZEN
VAN ZAMBIA**



rek.nr. NL54 INGB 0002 2665 20
Stichting Joy of a Toy
Boomstede 465
3608 BH Maarssen

De scholen groeien en groeien ...

De scholen die we hebben opgericht in Kalwala blijven maar groeien en vervullen een belangrijke functie in de regio. Onze zusterstichting in Nederland, SOZ, heeft zich ingespannen om een keuken en een eetzaal te bouwen zodat elke leerling een warme maaltijd per dag kan krijgen. Op de foto hieronder zie je de keuken die zo goed als af is. Ook zijn er plannen om slaapzalen te gaan bouwen, omdat sommige leerlingen heel ver moeten lopen om de school te kunnen bezoeken.



Oproep: hulp gevraagd bij transport

Wij krijgen altijd veel spullen aangeboden die in Kalwala nuttig zouden kunnen zijn maar het vervoer ernaar is een dure aangelegenheid. Daarom doen we een oproep aan mensen die contacten hebben in de vervoersbranche om ons te helpen om deze goederen op te sturen. Wellicht zijn er bedrijven die voor een goed doel een gereduceerd tarief kunnen rekenen. Het zou een enorme impuls voor het weeshuis zijn. Ook dit keer willen we eenieder bedanken die zich ingespannen heeft voor het welzijn van de mensen in Kalwala en omstreken. Het gaat nog steeds goed met alle weeskinderen en dat is vooral te danken aan de steun van mensen in Nederland die zich verbonden voelen met hun medemensen elders op de wereld. We hopen dat we ook in 2016 op jullie steun mogen blijven rekenen.

