

Voor de weeskinderen van Zambia



www.joyofatoy.nl



In Memoriam: Joseph Mpuku, aka PiJo

Altijd als er Nederlandse studenten of vrijwilligers terugkeerden uit Kalwala's Village vertelden ze vol liefde over PiJo. Hij was een toonbeeld van toewijding aan alle mensen in het dorp. PiJo heeft sinds het begin van het project bij ons gewerkt. Sommige mensen komen in ons leven en brengen direct vreugde in onze wereld. Zo'n man was PiJo. Altijd vrolijk, altijd hardwerkend, altijd oprecht. Wij van de Joy of a Toy stichting hebben een dierbare vriend verloren. Maar hij was veel meer dan een vriend. De weeskinderen hebben innig van hem gehouden, omdat hij als een echte vader voor hen was. Zonder hem waren ze niet waar ze nu zijn. Wanneer ik moe was of me verdrietig voelde dan hoefde ik alleen maar met PiJo te praten om me weer gelukkig te voelen. Hij noemde mij "vader" en ik hield van hem alsof hij mijn eigen zoon was. Ik bewonderde hem. Men noemde hem verstandelijk beperkt. Maar voor mij was hij juist onbeperkt in alles. Hij straalde als de zon overdag en als een ster in de nacht. Zijn hart was vol liefde. Een groot man is helaas niet meer. Begin Maart 2023 is PiJo gestorven aan de gevolgen van een epileptische aanval. Het verdriet in Kalwala is immens.



PiJo en zijn weeskinderen





Nieuwe kinderen in het weeshuis



Nu de meeste weeskinderen van het eerste uur hun plaats in de Zambiaanse maatschappij gevonden hebben, worden er steeds meer nieuwe kinderen in het weeshuis geplaatst. Een aantal zijn wees, een ander aantal is door het welfare office naar ons toegebracht, omdat zij thuis zwaar mishandeld werden. Ook de politie brengt kinderen van wie de ouders voor langere tijd in de gevangenis zitten. Zolang wij kunnen, zullen we ons blijven inzetten om ook deze kinderen een eerlijke kans te geven in dit leven. Elk kind heeft het recht op liefde. En elk mens heeft de plicht om voor de minder bedeelde kinderen op deze wereld te zorgen.





De kleuters worden vertroeteld.



Inmiddels zijn alle scholen die we gebouwd hebben overgedragen aan het Zambiaanse ministerie van onderwijs. Ook de kleuterklassen zijn nu onderdeel van het Zambiaanse schoolsysteem. En met succes. De leerkrachten die voor de kleinsten zorg dragen zijn heel enthousiast. Ze werken vol passie om de kinderen zoveel mogelijk te leren in een veilige omgeving. Hun klaslokalen zien er zeer verzorgd uit. Het is goed om te zien dat ze zich verantwoordelijk voelen voor het geluk van hun leerlingen.





Nachtegaallaan 26
3181 SL Rozenburg
tel:
0181 219455

e-mail:
kootenvana@gmail.com

website
www.joyofatoy.nl



**VOOR DE WEZEN VAN
ZAMBIA**



rek.nr. NL54 INGB 0002 2665 20
Stichting Joy of a Toy
Nachtegaallaan 26
3181 SL Rozenburg

De tweede Kalwala Klassieker



Joy of a Toy

presents

de Tweede Editie van de
De Kalwala Klassieker

Informatie en inschrijven: kootenvana@gmail.com

**Zaterdag
9 September
2023**



Fietsen of Wandelen voor Zambia

Sart: 11.00 uur bij het
Kruinger Gors in Oostvoorne

Fietsen: Rondje Voorne
25 of 50 km.

Wandelen op Voorne-Putten

met
Koffie/Taart

Soep

Broodjes

Kosten : 15 euro (voor het
goede doel)



Op 9 september 2023 is de tweede editie van de Kalwala Klassieker gehouden. Het was een prachtige dag. De zon scheen en de stemming tijdens het wandelen en fietsen was prima. De opbrengst was ruim boven de tweeduizend euro, waarvoor veel dank! We kijken nu al uit naar de derde editie in 2024.



Dank



Het is door dit soort acties dat we onze activiteiten in Zambia kunnen blijven bekostigen. We prijzen ons als bestuur gelukkig dat er zoveel mensen zijn die ons helpen om de kinderen van Zambia een toekomst te geven. Heel vaak vragen familie, vrienden en bekenden bijvoorbeeld voor hun jubileumfeest niet om cadeaus. In plaats daarvan verzoeken ze de gasten te doneren aan Joy of a Toy. Wij zijn daar uiteraard heel dankbaar voor. Er spreekt een groot gevoel van verbondenheid uit. Het besef dat het leven alleen betekenis heeft als je samen leeft.