

www.joyofatoy.nl



Inhoud:

Schoolgebouw	1
De auto	2
Feest	2
Nog een feest	3
Giften	4



Voor de aidswezen van Zambia



Er komt een nieuw schoolgebouw bij !

Bob Dylan zong het ooit: Tijd is als een oceaan, maar eindigt aan de kust. Het leven is eindig, en er is zoveel te doen. Wij zitten niet stil, maar dat is geen geldige reden voor het veel te lang uitblijven van deze nieuwsbrief. Excuus. En dat terwijl er heel wat te melden is. Het grootste nieuws hebben velen van jullie wellicht al vernomen uit de pers: De Rotary Club uit Brielle heeft zich onsterfelijk gemaakt bij de bevolking van Zambia door een actie te houden voor het bouwen van een nieuw extra blok van vijf klaslokalen. Zij hebben het groot dictee van Voorne Putten georganiseerd.



Deze geweldige actie heeft maar liefst 36.650euro opgebracht! We willen de Rotary Club daar nogmaals hartelijk voor bedanken. Een speciaal woord van dank gaat naar dokter Johan de Vries en Daan Monster voor hun grote inzet. En naar Ivo Opstelten voor het verlenen van zijn prachtige stem aan dit spektakel. Ollie B. Bommel had het hem niet verbeterd. Maar natuurlijk vooral ook dank aan alle deelnemers en hun sponsors die dit prachtige bedrag bij elkaar gebracht hebben. Er zijn in Nederland blijkbaar ook nog steeds veel mensen die wel wat voor een ander willen betekenen. Dat is mooi en ontroerend. De bouw van de klaslokalen is al gestart, zodat nog meer kinderen onderwijs kunnen krijgen. De school blijft maar groeien en is door de regering nu aangewezen om een upper basic school te worden (met grade 8 en 9). We zijn er best trots op.



De auto

Op de website was hij al eerder te bewonderen: de enige echte Joy of a Toy auto! Gedoneerd door de Nederlandse politie en naar Kalwala's Village gereden door de rasavonturiers Wim en Tineke. Wij zijn hen daar zeer dankbaar voor.



De auto is nog in goede staat en wordt multifunctioneel ingezet: voor patiëntenvervoer, voor immuniseringsprogramma's, voor aidsvoorlichtingsprogramma's, voor het vervoer van voedsel en materialen, enzovoort. En soms blijken er ook opeens 20 weeskinderen in te passen als die naar de kapper gaan in Chinsali.



Feest

Arie en Dyness van Kooten waren 25 jaar getrouwd en wilden geen cadeaus. De flappen in de enveloppen gingen vanzelfsprekend naar Joy of a Toy. Dat bracht 3433 euro op. Per giro kwamen er ook nog 2627 pietermannen binnen. Koploper daar was de superlieve Els Westra met een gift van 1000 euro. Al met al was de opbrengst 6060 euro. Volgend jaar maar weer zo'n bruiloft vieren, lijkt ons.





En nog eentje

Het gelukkige koppel heeft het feest ook nog in Kalwala's Village gevierd. Daar zijn ze tenslotte 25 jaar geleden in de echt verbonden...:



1981

2006

Het mooiste cadeau dat een mens zich wensen kan: twintig weeskinderen die je toezingen. Het gaat geweldig met hen dankzij jullie steun.



Er is danig geschoven met klassen en daardoor konden de weeskinderen verhuizen naar het Centrumgebouw. Ze delen dit nu nog met een kleuterklas en grade 5, maar zodra de extra klaslokalen gereed zijn, hebben ze hier meer ruimte. We bedanken Hans, Nella, en hun aanhang, Jowina, Willem en aanhang, Sonja en Willem en natuurlijk Oma Roelevink voor hun hulp bij de verhuizing en de verzorging van de weeskinderen. Oma heeft haar hart voor deze kinderen geopend. Naast haar enorme financiële steun heeft zij deze kinderen vooral haar liefde gegeven. Voor de tweede keer is zij naar hen toegegaan en heeft hen verzorgd. Dat zal in Zambia nooit meer vergeten worden. Het gaat in dit leven om wat je doet.

De slaapzaal waar de kinderen eerst verbleven wordt nu voorlopig gebruikt door de leerkrachten die door de regering op de school geplaatst zijn. Door die toewijzing van leerkrachten werd het ook mogelijk om twee van onze ongekwalificeerde, maar supergemotiveerde leerkrachten van het eerste uur - Maureen en Duncan - een lerarenopleiding te geven.



Boomstede 465
3608 BH Maarssen
of
Nachtegaallaan 26
3181 SL Rozenburg
tel:
0181 219455
e-mail:
kooten.van.a@hsleiden.nl
of
gerlimpens@wanadoo.nl
website
www.joyofatoy.nl



**VOOR DE AIDSWEZEN
VAN ZAMBIA**



Gironr. 2266520
Joy of a Toy
Boomstede 465
3608 BH Maarssen

De giften

Een aantal voorbeelden van fenomenale acties:

Onder leiding van docent Bert Feynebuik heeft een MBO-afdeling van het Mondriaan College uit Delft een indrukwekkend evenement ten behoeve van Joy of a Toy georganiseerd. De leerlingen hadden zich zo ingeleefd dat sommigen zelfs met zonnige Zambiaanse vlechten rondliepen. Er was een puik tentoonstelling en er werden Afrikaanse kunstwerken verkocht. Een topattractie was de waarzegster. Wij kunnen ook de toekomst voorspellen: het komt helemaal goed met deze MBO-leerlingen als zij zich op deze manier voor minder bedeeden kunnen inzetten! Hartstikke bedankt, jongens en meiden!

Er zijn in Nederland ook heel wat bedrijven met het hart op de goede plaats. Het IT-bedrijf Lesscher uit Enschede heeft 2500 euro gedoneerd. Grote klasse. In hun nieuwsbrief stond een realistisch artikel over de weeskinderen van Kalwala's Village. Alsof de schrijver er zelf geweest was. Dat is trouwens ook zo! Bedankt, Martijn! European Tyre uit Willemstad vond dat hij daar niet bij kon achterblijven en doneerde zelfs tweemaal zoveel. Dat scheidt een gigantische band. Machtig mooi.



In de volgende nieuwsbrief besteden we extra aandacht aan onze helden: Oma Roelevink en haar kerkgemeenschap, Adri du Bois, Jan Wijntjes, de mensen van Pabo Thomas More, Hans en de bevolking van zijn wereldstad Heukelum, en anderen die zich belangeloos inzetten voor de Zambiaanse wezen. Omdat zij een kans verdienen in dit leven.



En altijd is daar die kracht in hun ogen. Zo ontzettend veel kracht. De kracht om te overleven. Help hen om te leven.