

www.joyofatoy.nl

Voor de aidswezen van Zambia



Joy of a Toy wordt Stichting!

Op 17 oktober 2008 (Wereldarmoededag) is Joy of a Toy officieel een stichting geworden. Arie en Ger hebben, naar aanleiding van verschillende verzoeken, Joy of a Toy een officiële juridische status gegeven door een Akte van Oprichting bij de notaris te laten passeren. En sinds 1 januari is Joy of a Toy door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt. Die ANBI-status geeft iedere donateur van Joy of a Toy de mogelijkheid de gift aan de Stichting bij het invullen van de belastinggegevens als aftrekpost mee te laten tellen. En dat kan natuurlijk weer schelen bij de eindafrekening met de fiscus, nietwaar. Dus: houd bij het invullen van je belastingformulier van 2009 de gegevens van je donatie(s) aan Joy of a Toy bij de hand en maak daar desgewenst zeker gebruik van.



Inhoud:

Joy of a Toy Stichting	1
Arie	2
Luuk	2 en 3
Ger	3
Hans	3 en 4
Erelidmaatschap	4
Dank	4



Arie en Ger ondertekenen de Akte van Oprichting bij de notaris.

De bestuurders van de Stichting Joy of a Toy zijn:

- Arie van Kooten, voorzitter
- Luuk Gloudemans, secretaris
- Ger Limpens, penningmeester
- Hans Jongerius, lid



Verderop in deze Nieuwsbrief stellen ze zich voor.





Arie

Steeds slechter kan ik er tegen. De welvaart, de koopkracht, de werkeloosheid, wat zijn dat voor pietluttigheden in vergelijking met stervende kinderen? Wat meet je nou met dat gelul over de Dow Jones index, de belastingen, en het financieringstekort. Er gaan medemensen dood van de honger. Zouden we daar misschien eerst iets aan kunnen doen?



Rechts op de foto: Sampa die zojuist mijn hoed ingepikt heeft. Links: Arie van Kooten; dat ben ik zelf. Mogelijke omschrijving: Dichter, denker, docent, logicus, wiskundige, voetbal analyticus, tegen-de-stroom-in-zwemmer, schaker, Soft Machine-fan, vader van 8 kinderen (Mavis; Patricia, Kevin, Chama, Mwenya-Girl, Shula, Mikky en Mwenya-Boy), echtgenoot van Dyness Nkole Kalwala, opa van 4 kleinkinderen (Kaylee, Jazzlyn, Moesha en Dylan), ontwikkelingswerker, en voorzitter van Joy of a Toy. Maar de exacte definitie is verrassend simpel: Een Nederlandse Zambiaan!



Van alle mogelijke prachtige werelden leven wij in deze. Waar alles nu eenmaal niet eerlijk verdeeld is. Dat is de paradox van het leven, Je denkt er niet zoveel over na. En als je er even over nadenkt, besef je meestal dat je het eigenlijk anders zou moeten leven. Ik doe mijn best. Voor weeskinderen zoals Sampa.

Luuk

Even voorstellen:

Mijn naam is Luuk Gloudemans. Ik werk sinds 1990 in het onderwijs. De eerste 12 jaar in het basisonderwijs en nu als wiskundeleraar op het VMBO. Het Stedelijk College in Zoetermeer. Een prachtbaan! de hele dag mensen om je heen. Hoewel het nakijkwerk me wel eens tegenstaat, maar dat is dan ook het enige negatieve wat ik kan noemen van mijn huidige werk.



Op de foto links ben ik degene die het onderspit delft. Normaal is dat natuurlijk niet het geval! Mijn jongste zoon (Louietsijo 6jr) zit echt bovenop en je kunt ook nog een glimp van mijn dochter (Maria 14jr) zien. De andere 3 op de foto zijn "bekenden". Op de foto rechts sta ik met mijn vrouw (Diana 41jr).

We hebben nog 2 kinderen Kamu (16 jr) en Sennai (20 jr) . Onze oudste dochter Sennai woont inmiddels samen met haar vriend in Den Haag. Dus eigenlijk zijn we nu thuis met zijn vijven.





vervolg Luuk

Schaken en voetbal zijn mijn hobby's. Maar eigenlijk volg ik alles op sportgebied. Samen met Kamu train ik het voetbalteam van Louietsijo en op zaterdag fluit ik altijd een voetbalwedstrijd. Die wekelijkse beweging is nodig ook want mijn vrouw gelooft me niet langer als ik zeg dat mijn overgewicht vooral bestaat uit overtollige spiermassa. Sinds januari ben ik actief als bestuurslid (secretaris) van Joy of a Toy.



Ger

Geboren in Heerlen, en na voltooiing van het middelbaar onderwijs (vwo) in 1974 naar Utrecht vertrokken om wiskunde te studeren. Aldaar al gauw kennis gemaakt met Arie van Kooten, eveneens student wiskunde, en geestverwant in diverse opzichten, waaronder een gedeelde visie op de samenleving. Zie ook 'voorgeschiedenis' op de site van Joy of a Toy. In 1979, na afstuderen, begonnen in het onderwijs als docent wiskunde. In 1998 gekozen voor een baan buiten het directe onderwijs als toetsdeskundige wiskunde bij Cito in Arnhem. Verder sinds 1999 betrokken bij Stichting Lauw-Recht, eerst als vrijwilliger en later, vanaf 2000, als bestuurslid (penningmeester), een solidariteitsorganisatie voor vluchtelingen en migranten zonder verblijfsvergunning. En nu dan, sinds oktober 2008, ook bestuurslid (en kennelijk dus ook weer penningmeester) van de Stichting Joy of a Toy. Behalve interesse in wiskunde en onderwijs, maatschappelijke betrokkenheid (met name de enorme welvaarts kloof tussen de westerse wereld enerzijds en andere delen van de wereld anderzijds en de gevolgen die deze kloof creëert ten aanzien van onderwijs en migratieproblematiek), ook een brede culturele belangstelling variërend van een omnivore muzikale interesse tot literatuur. En om het plaatje nog wat verder in te kleuren: al diverse jaren (op puur individuele wijze) sportief actief al joggend, fietsend en fitnessend. En, je zou het bijna vergeten..., al sinds 1973 samen met Marian wat er in 1988 toe geleid heeft dat Tim en Rens geboren werden die tot op heden nog thuis wonen.



Hans

Even voorstellen;

Hans Jongerius

Ik ben geboren 03-02-1955.
Getrouwd met Nella Suiker.

Mijn leven veranderde meer dan enorm toen ik met Arie (mijn vriend en collega) in Zambia voor een Hogeschoolproject aan het werk ging.

Deel van de familie.





Boomstede 465
3608 BH Maarssen
of
Nachtegaallaan 26
3181 SL Rozenburg
tel:
0181 219455
e-mail:
kooten.van.a@hsleiden.nl
of
ger.limpens@gmail.com
website
www.joyofatoy.nl



**VOOR DE AIDSWEZEN
VAN ZAMBIA**



Gironr. 2266520
Stichting Joy of a Toy
Boomstede 465
3608 BH Maarssen

vervolg Hans

Een beeld:

Samen met Arie in een boot op de Zambezi.

Onze boot met motor maakte golven

Veel mensen met een enorm wankele kano ook op de Zambezi.

Elke keer als wij een kano tegenkwamen, stopte onze boot.

Een week erna op de A15 richting school

Een compleet ander beeld.

Dyness en Arie hadden natuurlijk veel verteld en laten zien over Zambia, de familie en het dorp.

Mocht er na zo'n schoolmissie ook echt zijn.

Inmiddels vaker en ook met Nella en de kinderen.

Deel van de familie.

Erelidmaatschap Oma Roelevink

Oma Roelevink, die al sinds jaren Joy of a Toy een meer dan warm hart toedraagt (en dat ook op uiterst ruimhartige wijze verzilverd heeft!), is onlangs door het verse stichtingsbestuur van Joy of a Toy tot beschermvrouwe van Joy of a Toy uitgeroepen. Hieronder een foto van de overhandiging van het bijbehorende document door Arie in zijn functie als voorzitter van het bestuur van de stichting.



Dank

Het is duidelijk dat we heel blij zijn met Oma Roelevink. Door haar ondersteuning heeft Joy of a Toy in de eerste jaren al heel veel kunnen verwezenlijken. We hopen dat ze ons nog lang zal ondersteunen. Uiteraard hebben we diezelfde hoop ten aanzien van iedereen die tot op heden Joy of a Toy op de een of andere wijze gesteund heeft. We zouden misschien dus iedereen wel een erelidmaatschap moeten overhandigen maar de ondersteuning door Oma Roelevink is absoluut uitzonderlijk. Vandaar. Dank dus aan allen en Oma Roelevink in het bijzonder.