

Voor de weeskinderen van Zambia

## Scholen op weg naar zelfstandigheid.

[www.joyofatoy.nl](http://www.joyofatoy.nl)



Het team van de lagere school

De scholen in Kalwala nemen hun verantwoordelijkheid. Het is goed om te zien dat er hard gewerkt wordt om de kinderen uit de gehele regio goed onderwijs te geven. Educatie is nu eenmaal de basis van elke sociale samenleving. Momenteel worden er met hulp vanuit Nederland weer drie nieuwe klaslokalen voor de middelbare school gebouwd. Maar ook op eigen kracht wordt er uitgebreid. Zo zijn er al meerdere sanitaire blokken door de lagere en middelbare school geconstrueerd. Ook de omgeving van de scholen wordt keurig bij gehouden. Iedere keer blijkt dat de hulp van een ieder zeer gewaardeerd wordt.





## Terug in Kalwala



Toen hij hoorde dat zijn tante Kangwa Kalwala zo ziek was dat er voor haar leven werd gevreesd, bedacht Kevin (zoon van onze voorzitter) zich geen moment. Hij reisde naar Zambia af om haar te redden. Dat is gelukt. We zijn trots op hem.

## Ook terug in Zambia



Het mocht dan wel niet van zijn dokter, maar de voorzitter (Arie) en zijn vrouw (Dyness) hebben het project in Zambia bezocht. In Lusaka bezochten ze de weeskinderen die daar studeerden. Links zit Sampa, hij was drie toen hij in het weeshuis kwam. Nu is hij drieëntwintig en studeert architectuur. Zo te zien moet de voorzitter nog wel even wat afvallen om er goed tussen te passen.



## Thuis in Kalwala



De nieuwe kinderen voelen zich al erg thuis in Kalwala. De hitte, de chaos, het deert ze niet. Ze zijn vooral blij dat ze nu veilig zijn. En dat er van hen gehouden wordt.



Momenteel wonen er 21 kinderen in het weeshuis. De meeste daarvan zijn door de overheid bij ons geplaatst met de belofte dat diezelfde overheid zou bijdragen in de kosten. Maar dat is vaak niet het sterkste punt van de Zambiaanse overheid: beloftes nakomen.



Er zijn mensen die denken dat Afrikanen niet hard werken. Die denken verkeerd. Er is in no time een graf gebouwd voor PiJo, onze aardigste en liefste medewerker ooit. De vrouwen hebben de stenen, cement en water gedragen. De mannen hebben gemetseld.





Nachtegaallaan 26  
3181 SL Rozenburg  
tel:  
0181 219455

e-mail:  
[kootenvana@gmail.com](mailto:kootenvana@gmail.com)

website  
[www.joyofatoy.nl](http://www.joyofatoy.nl)



**VOOR DE WEZEN VAN  
ZAMBIA**



rek.nr. NL54 INGB 0002 2665 20  
Stichting Joy of a Toy  
Nachtegaallaan 26  
3181 SL Rozenburg



De lagere school blijft maar groeien, er zitten nu 800 leerlingen op. Hier houdt Dyness die leerlingen van het werk. Ze waren bezig met het bewateren van de fraaie beplanting. De jongen met de witte emmer heeft er duidelijk zin in.



Dat hoort er ook bij. Op bezoek bij de overheid om onze belangen zo goed mogelijk te behartigen. Dan helpt het dat Arie en Dyness al meer dan veertig jaar met grote regelmaat in Chinsali langskomen. Er zijn grote stappen gezet op weg naar zelfredzaamheid van de dorpen rond Kalwala.



## Hulpvraag van de kliniek



De kliniek doet geweldig werk. Uit de hele omtrek komen vrouwen die graag in de Kalwala Health Post willen bevallen. Er is helaas geen ruimte waar deze vrouwen hun bevalling kunnen afwachten. Ook zou zo'n "mother-shelter" ideaal zijn om bij te komen na een zware bevalling. We gaan ons best doen om een bijdrage te leveren aan het realiseren van deze voorziening. En dat kan vanzelfsprekend alleen met de hulp van een ieder die zich verbonden voelt met zijn medemens.