

Voor de aidswezen van Zambia

## Bijna op eigen benen.



[www.joyofatoy.nl](http://www.joyofatoy.nl)



### Inhoud:



Op eigen benen	1
Excuus	2
De scholen bouwen	2
Bestuur verjongt	3
De kliniek	3
Lesgeven	4
Geluk	4



Toen we in 2002 met het weeshuis in Kalwala begonnen, hebben we als stichting beloofd ons uiterste best te doen om de twintig wezen voor te bereiden op de maatschappij. Op een liefdevolle en respectvolle manier. We zijn nu bijna zover. Nkweto wordt binnenkort wiskunde leraar en Harriet en Lemmy studeren ook aan de universiteit. Sampa, Mundu en Chansa hebben hun middelbare school met succes afgerond. Josephine heeft een computer cursus gevolgd. Het gaat goed met al die studies. Maar het is wel kostbaar. Het afgelopen jaar is een flink deel van ons budget naar de studiekosten gegaan. Positief is dat alle kinderen beloofd hebben om later financieel bij te willen dragen aan de studie van de volgende generatie weeskinderen.



Josephine als kleuter, puber en volwassen vrouw.



## Excuus

Het heeft te lang geduurd voordat deze nieuwsbrief is verschenen. Onze welgemeende excuses daarvoor. De reden is dat de voorzitter eind 2018 getroffen is door een zwaar hart infarct en daardoor enige maanden uitgeschakeld was. We proberen vanaf nu weer elk jaar twee nieuwsbrieven uit te brengen.

## De scholen blijven bouwen.



Zowel de lagere school als de middelbare school blijven groeien doordat zij een regionale functie vervullen. Met verschillende aties hebben we genoeg geld opgehaald om drie extra kaslokalen voor de lagere school te bouwen. De middelbare school heeft er twee nieuwe klaslokalen bij gekregen. De leerlingen zijn er ontzettend blij mee.

Met behulp van onze zusterstichting SOZ en de stichting SS&B is er ook een mooi boys-hostel voor de middelbare school gebouwd. Daar worden 32 jongens gehuisvest die te ver van school wonen om elke dag naar school te reizen. In totaal zijn er nu 64 slaapplekken beschikbaar. Wij bedanken de twee stichtingen voor hun hulp.





## Het bestuur verjongt.



Na vele jaren van grote inzet heeft onze penningmeester Ger Limpens besloten zijn bestuursfunctie te beëindigen. Wij bedanken hem voor het vele goede werk dat hij voor de stichting verricht heeft. Wij verwelkomen twee nieuwe bestuursleden die een jongere generatie vertegenwoordigen. De nieuwe penningmeester is Mwenya van Kooten en de nieuwe PR-functionaris is Maria Gloudemans. Wij wensen hen veel succes in hun nieuwe functie.

## De kliniek draait op volle toeren.



Niet alleen de scholen, maar ook de kliniek vervult een regiofunctie. Het verzorgingsgebied omvat minstens elf dorpen. De campagne om in de kliniek te bevallen is zeer succesvol. Er worden heel veel gezonde baby's geboren, die daarna goed in de gaten gehouden worden. Tijdens de under-four clinic is het altijd een drukte van belang. Dan worden de kinderen onderzocht en ingeënt. Iedereen is ontzettend blij met de kliniek. En dat hebben we allemaal te danken aan die ene supervrouw: Oma Roelevink!



Nachtegaallaan 26  
3181 SL Rozenburg  
tel:  
0181 219455

e-mail:  
[kootenvana@gmail.com](mailto:kootenvana@gmail.com)

website  
[www.joyofatoy.nl](http://www.joyofatoy.nl)



VOOR DE AIDSWEZEN  
VAN ZAMBIA



rek.nr. NL54 INGB 0002 2665 20  
Stichting Joy of a Toy  
Nachtegaallaan 26  
3181 SL Rozenburg



## Lesgeven in Kalwala



In 2018 hebben de voorzitter en zijn vrouw twee maanden onbetaald verlof opgenomen om te gaan werken in Kalwala. Waar ze het meest van genoten, is het lesgeven. Op de foto zie je Dyness van Kooten – Kalwala die 50 kleuters liefdevol achteruit leert tellen. Elk kind wil leren. En elk kind heeft daar recht op. Ook in de armste gebieden. Elk kind heeft recht op een mooie toekomst. Dit zijn de bouwvakkers en de advocaten van de volgende generatie.

## Geluk.



Het leven draait alleen om mensen. Het gaat om de zorg voor elkaar. Als je helpt, wordt je ook geholpen. Als je geeft, ontvang je ook. Je geluk wordt groter als je het deelt. We bedanken jullie omdat je je hart laat spreken. Het geluk dat de kinderen van Kalwala ervaren, is een gift. Het vermogen om te delen is een kostbaar bezit. *Het hart wordt rijk door wat het geeft.*