



www.joyofatoy.nl

Voor de aidswezen van Zambia



In Memoriam: Adri Dubois

Op 29 juli 2009 is één van onze meest trouwe donateurs, Adri Dubois, in Rotterdam overleden. Hij voelde zich verbonden met alle mensen die in slechte omstandigheden op deze wereld moeten zien te overleven. Hij was dol op de weeskinderen van Kalwala's Village en hij heeft Joy of a Toy altijd gesteund. Niet alleen gaf hij met gulle hand, maar hij wist ook vele andere mensen enthousiast te maken om de stichting te helpen. Hij heeft Diana Dyness Kalwala via zijn werk leren kennen en ze zijn hele goede vrienden geworden, tot aan de laatste dag. Onlangs bleek hoe groot zijn medeleven was: hij heeft een grote som geld nagelaten voor "zijn" weeskinderen. Wij als stichting, en ook de kinderen van Kalwala's Village, zijn hem daar heel dankbaar voor. Adri, de kinderen zullen voor altijd van je blijven houden.



Inhoud:

IM: Adri Dubois	1
Vrijwilligers	2
Materialen	3
IM: Sunday Kalwala	4
Vakschool	5
Bezoek Rotary	6
Bestuur/Erelid	6
Schaaktoernooi	7
De kinderen	8
Tot slot	8





Vrijwilligers

Er zijn in de laatste maanden weer verschillende vrijwilligers naar Kalwala's Village geweest. Dat waren achtereenvolgens Heidi, een collega van Dyness; Karlijn en Leanne, twee studenten van Arie; Richard en Marieke (Marieke heeft de deeltijdopleiding op de Pabo Thomas More gedaan).

We zullen Heidi even aan het woord laten.

Ik ben Heidi. Ik ben twee weken in Kalwala's Village geweest. Het leven is er totaal anders dan in Nederland. En daar moet je misschien even aan wennen. Maar ondanks de armoede van het land en de mensen is het een mooi land met ontzettend lieve mensen. Met het kippenhok gaat het goed. En van de keuken wordt goed gebruik gemaakt. Ook de kliniek wordt iedere dag druk bezocht. Helaas gaat het wat minder goed met de maalmachine voor de maïs. De machine is wel in orde, maar stond niet goed stabiel en was dus te gevaarlijk om te gebruiken. Hij moet opnieuw in het beton worden gegoten. Begin september zijn er ook twee Pabo-studentes aangekomen: Leanne en Karlijn. Zij gaan 12 weken Engelse les geven op school. Ze hebben tassen vol lesmateriaal meegenomen en kleding voor de kinderen. Echt geweldig. Ook hebben ze geld ingezameld om de spullen te kopen voor de kinderen die ze echt nodig hebben.

Het is zeker een heel mooie ervaring geweest, en ik ben erg blij om daar naartoe te zijn geweest. En ik denk zeker nog wel een keer terug te gaan.



Richard en Marieke hebben heel veel werk verzet en hebben hun bezoek afgesloten met een geweldige excursie naar het landgoed Shiwa Ngandu (als je meer over het legendarische Shiwa wilt weten, kun je het boek "The Africa House" van Christina Lamb lezen). De weeskinderen hebben ervan genoten zoals je op het weblog van Richard en Marieke kunt zien. We willen alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet en enthousiasme. Wil je zelf ook als vrijwilliger naar Kalwala's Village, neem dan contact met ons op.



Materialen voor het dorp

Er zijn veel mensen die goederen aanbieden voor de school, het ziekenhuis of het weeshuis in het dorp. Op zich zijn wij daar natuurlijk heel blij mee, maar het transport is meestal een groot probleem. De kosten van het vervoer zijn vaak hoger dan de kosten van aanschaf van nieuwe goederen in Zambia zelf. Vaak neemt Arie wel extra spullen mee als hij naar Zambia reist, maar dat kan alleen op beperkte schaal. Af en toe hebben we geluk: Micha, een collega van Arie op de Hogeschool Leiden, heeft ICT- projecten in verschillende ontwikkelingslanden opgezet. Hij heeft ervoor gezorgd dat we vrij plotseling 4 kubieke meter gratis konden laten vervoeren naar Zambia! Dyness en Arie hebben toen hun nachtrust opgeofferd en 54 kartonnen dozen klaar gemaakt voor vervoer per container.



De volgende ochtend vroeg hebben Hans en Ger meegeholpen om de dozen bij het transportbedrijf af te leveren. Eind maart kregen wij het bericht dat alle dozen in zuidelijk Zambia angekommen zijn. Binnenkort zullen we ervoor zorgen dat ze richting Kalwala's Village gaan. We willen iedereen bedanken die kleding of andere spullen gedoneerd heeft.





In Memoriam: Sunday Chipasha Kalwala

Op 1 december 2009 is de broer van Dyness, Sunday Chipasha Kalwala, plotseling op 57-jarige leeftijd overleden. Hij heeft zich altijd zeer betrokken getoond bij het project. Alle vrijwilligers die ooit in het dorp geweest zijn, zullen hem ongetwijfeld nog kennen als een aardige, bescheiden man.



Sunday

de begrafenis

Hij was vaak de "gastheer" voor bezoekers uit Nederland omdat hij al sinds zijn geboorte in het dorp woonde. De laatste maanden van zijn leven was hij in dienst van het Community Centre om onderhoudswerkzaamheden te verrichten en om voor de kippen te zorgen. Dyness is in december naar Zambia gegaan om haar broer te begraven. Ze heeft het er heel zwaar mee dat haar familieleden met grote regelmaat overlijden. We zullen hem missen en wensen zijn vrouw en alle kinderen sterkte met het verwerken van dit verdriet.



Kado en Chimanga, twee zonen van Sunday



Een nieuwe vakschool!

Front View Craft school



Chris Hendriks is een vriend van Arie die ook een aantal jaren in Zambia gewerkt heeft als ontwikkelingswerker. Hij draagt het land en vooral de mensen een warm hart toe. Onlangs heeft hij een stichting opgericht: S.O.Z. (Stichting Onderwijsprojecten Zambia). Het eerste project van deze stichting wordt het opzetten van een Craftschool in Kalwala's Village zodat "onze" kinderen na de lagere school door kunnen stromen naar de middelbare vakschool. De bedoeling is dat ze een ambacht leren en dat in de regio gaan benutten. We hopen zo te voorkomen dat de talentvolle jeugd wegtrekt naar de steden. Chris en Arie zijn in februari naar Lusaka en Chinsali gereisd om hun plannen op verschillende ministeries te bespreken. Het plan werd met zoveel enthousiasme begroet dat de bouwwerkzaamheden ondertussen zijn begonnen. Er worden eerst vijf theorielokalen gebouwd en daarna twee grote praktijklokalen. We hopen nog lang samen te werken met de SOZ!





Bezoek van de Rotary

In maart 2010 zijn drie leden van de Rotary Club uit Brielle naar Kalwala's Village afgereisd! Ze hebben daar met eigen ogen kunnen zien dat met het geld van hun actie (het Groot Dictee 2007) veel tot stand is gebracht. Naast de school, de nursery, en de keuken zijn nu ook de slaapzalen gereed gekomen. Ze zijn vast met veel verhalen en foto's uit Afrika teruggekeerd. En wie weet kan er nog een keer een dictee voor de weeskinderen georganiseerd worden?



de nieuwe slaapzalen



En het bestuur van de Stichting?

Nu Joy of a Toy een Stichting (en zelfs ANBI!) is, wordt er vier keer per jaar door het bestuur (Arie, Ger, Luuk en Hans) over allerlei lopende zaken vergaderd. Ook ons erelid, Oma Roelevink, mag daar graag bij aanwezig zijn. Ze is onlangs 89 jaar geworden. Op de volgende foto poseert zij met de voorzitter na een lange bestuursvergadering. We hopen dat ze 300 jaar mag worden.





Het eerste Joy-of-a-Toy-schaaktoernooi

Op zaterdag 22 mei 2010 organiseert schaakclub De Penning in Rozenburg (de club van Luuk en Arie) het eerste Joy-of-a-Toy-schaaktoernooi. We spelen, geheel in Afrikaanse traditie, met teams. Een team bestaat uit vier leden met eventueel een wisselspeler. De inschrijfgelden komen geheel ten goede aan de aidswezen, dus als team mag je ook meer sponsorgelden meebrengen. De zaal zal omgetoverd worden in een exotische sfeer en het wordt vast reuze gezellig en gemoedelijk. Voor meer informatie kun je op de website van de schaakclub kijken:

www.depenning.nl.



Er zullen ook vele Afrikaanse schaakstukken tentoongesteld worden tijdens het toernooi.



Boomstede 465
3608 BH Maarssen
of
Nachtegaallaan 26
3181 SL Rozenburg
tel:
0181 219455
e-mail:
kooten.van.a@hsleiden.nl
of
ger.limpens@gmail.com
website
www.joyofatoy.nl



**VOOR DE AIDSWEZEN
VAN ZAMBIA**



Gironr. 2266520
Stichting Joy of a Toy
Boomstede 465
3608 BH Maarssen



De kinderen

Die groeien als kool. Ze worden goed verzorgd en gaan elke dag naar school. We hopen dat de bouw van de vakschool hen gaat helpen om later zelfstandig een plaats te vinden in de Zambiaanse wereld. In de wereld moeten we eigenlijk zeggen. Want er is maar één wereld. Eenieder die ook nu weer meegeholpen heeft om deze kinderen een eerlijke kans te geven: bedankt!



Tot slot

Er zijn donateurs van Joy of a Toy die dit jaar bij het invullen van hun belastingaangifte gebruik hebben kunnen maken van het feit dat de Stichting een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is. Als gevolg daarvan zijn giften aan de Stichting erkende aftrekposten. Daarbij moet natuurlijk wel aan de fiscale regelgeving voldaan zijn. Een vorm van donatie aan een stichting als de onze die nog meer fiscaal 'rendement' op kan leveren, is de zogeheten periodieke gift. Daarbij moet er gedurende minimaal 5 jaar steeds hetzelfde bedrag jaarlijks overgemaakt worden naar de Stichting. En bovendien moet de gift vastgelegd zijn bij een notaris. Voordelen bij deze vorm van doneren zijn het ontbreken van een drempel en een maximum bij de belastingaftrek.

